

Vanavond brengt theatergroep "UIT !" U weer eens heel iets anders.

Twee "Obscene Fabels" van Dario Fo, één van de markantste theaterfiguren uit Italië. Twee fabels, waarin de spot wordt gedreven met de heersende moraal en waarin met veel humor de sexuele tekortkomingen van de mensheid worden blootgelegd. Het wonderlijke van deze zeer oude verhalen is, dat ze zo fris en modern overkomen. Dit heeft veel redenen, maar niet in het minst omdat de gebeurtenissen de grens van "het waarschijnlijke" zo ver overschrijden en ons, of we willen of niet, meevoeren naar gebieden die niet van deze wereld zijn, naar de wereld van de fantasie. Luistert U maar naar "Lucius en de Ezel" en "De Poezemuis"

**Spel
Regie**

**Peter Breedveld
Wijnand Oosterhof**

**Grime
Licht
Publiciteit**

**Gerrie Jansen
Ruud Werkhoven
Nan Hoesté
Marianne Coenraads
Filip van Luchene en Jan Declair
Wijnand Oosterhof en Peter Breedveld**

**Vlaamse bewerking
"Ontvlaamsing"**

Productie

Theatergroep "UIT !"

Met speciale dank aan Geja Kuiper uit Kesteren voor het aanleveren van de vlaamse tekst op band.